

# Ik wil de boer op

Ruud van der Heijden



De stad die mag je van me houden  
De stad met z'n benzinelucht  
Z'n grijze, grauwe flatgebouwen  
Daarvoor sla'k altijd op de vlucht  
Maar geef mij 'n boerderijtje  
Verscholen tussen 't prille groen  
Met 'n fris en fleurig boeremeidje  
In 'n rood met witte boezeroen.

**Ik wil de boer op; ik wil de boer op**  
**Ja, ik zoek er m'n liefde op 't platteland**  
**Ik wil de boer op; ik wil de boer op**  
**In de stad; 't is me wat**  
**Loopt 't allemaal uit de hand**

De stad zit vol met mooie vrouwen  
Gekapt, geschminkt en elegant  
Maar je mag ze allemaal van me houden  
Geef mij 'n meisje van 't land  
Met wangen puur als cox oranje  
Met haren blond als wuivend graan  
Zo eerlijk en zo zonder franje  
Met haar wil ik door het leven gaan.