

# Hossen

Ruud van der Heijden



Met jou te hossen in de polonaise  
dat is voor mij het allerhoogst geluk  
Dan voel ik mij zo rijk als Louis Seize  
en kan voor mij de avond niet meer stuk  
Het maakt niet uit hoe jij je uit zult dossen  
Het geeft geen fluit hoe ik me zelf verkleedt  
Als wij de polonaise saam gaan hossen  
dan is voor mij de carnaval compleet

Carnaval dat is voor mij geen exotische kledij  
Daar zal ik geen stuiver aan verspillen  
Dus voor mij geen anorak of verkleed als 'n kozak  
maar het liefste wat ik graag zou willen. Met jou

Carnaval dat is plezier, balkenbrij en liters bier  
en de kroegentocht met hindernissen  
'kGa wel naar 'n balmasque, al doe'k nergens aan mee  
één ding wil ik voor geen goudgeld missen. Met jou