

## Hondenogen Ruud van der Heijden



De bakker gaf me 'n bouvier.  
Ik kreeg het mormel gratis mee.  
Hij drinkt voor drie en eet voor twee, dus heet ie Dikkie.  
Ik kocht 'n keeshond uit de krant.  
Het beestje was wat nonchalant,  
had zonder erg z'n staart verbrand, nou heet ie Fikkie.

**Ik zeg nooit nee tegen bruine hondenogen,  
van `n does die zegt dat ie mij de liefste vindt.  
Ik ben door vrienden en familie vaak bedrogen;  
maar nimmer door 'n herder of 'n hazewind.**

Ik kocht 'n poedel voor 'n pik  
Hij danste, leek van elastiek  
Het beestje hield van blaasmuziek, nou heet ie tetter.  
Ik kreeg 'n keffer voor 'n knæk.  
Het was 'n snelle, slimme snaæk,  
kwam uit 'n herenbeautyzaak. Ik noem hem spetter.

Ik redde eens 'n pekinees  
van't lot van grondstof voor satés  
gepresenteerd in eetcafés  
nou heet ie stokkie  
`k heb ook nog `n Sint Bernardshond,  
die ik ooit in de Alpen vond  
Hij liep daar met zo'n flesje rond Ik noem hem Slokkie.