

# Homosapiens

Ruud van der Heijden



We hadden in de bomen moeten blijven, 'n hoop ellende was ons dan bespaard  
We hadden in de blaren moeten blijven, daar loopt 't met het vechten niet zo'n vaart  
Je smijt met 'n kokosnoot niet zo gauw 'n ander dood  
En de klap met en banaan; komt niet zo noodlottig aan  
We hadden in de bomen moeten blijven, gezellig bungelend aan onze staart

Oorlog is de rode draad in't menselijk bestaan.  
Het is 'n eind'loos kralensnoer van schieten, schoppen, slaan  
We zijn als homo sapiens best enig in z'n soort.  
Want zoek er maar 'ns ergens die z'n eigen ras verstoort  
We scheppen 'n genoeg in ellende en in leed  
We maken er 'n rotzooi van en mollen de planeet

Het grootst mysterie op de wereld blijft de hongersnood.  
Hoe kan er toch in godsnaam iemand van de honger dood  
Terwijl er op n andere plaats met voedsel wordt geknoeid.  
Daar tegen wil en dank 'n boterberg steeds groter groeit  
De ene helft weet met z'n vlees en eieren geen raad  
De and 're valt van honger en ellende van de graat

Iets waar men tot in den treuren over discussieert.  
Is dat wat we vinden wat er aan't milieu mankeert  
Zure regen dat weet iedereen ,verniet bet bos.  
En toch stookt en dampst men er meedogenloos op los  
Frisse lucht en helder water. worden 'n probleem.  
Maar dat zien we ook als een deel van ons systeem.