

## Herdertjes | Ruud van der Heijden

Herdertjes zijn er al zolang ik weet.  
 Herdertjes maakten Kerstmis echt compleet.  
 Herdertjes bij de kudde en al die engeltjes in hun vlucht.  
 Herdertjes met hun schaapjes in de wei.  
 Herdertjes maakten Kerstmis zonnig blij.  
 Herdertjes bij de stal en al die engeltjes in de lucht.

**Moeder zong de liedjes voor,  
 later zong 'k ze bij het koor  
 Herdertjes en stille nacht  
 en Jezus die de vrede bracht  
 'tlied de kleine trommelaar,  
 trommelde ons bij elkaar.  
 Nooit dat je ze oversloeg,  
 nu zijn ze niet vroom genoeg.**

Herdertjes in de nacht door weer en wind.  
 Herdertjes zochten het pasgeboren kind.  
 Herdertjes vonden het in 'n kribbe in 'n armetierige stal.  
 Herdertjes waren er als eerste bij.  
 Koningen stonden toen nog in de rij  
 Koningen die staan nu vooraan, zowel hier als overal.

