

Getikt

Ruud van der Heijden

new

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ik weet niet hoe het met me is,
wat ik teveel heb, wat ik mis.
Ik ben niet ziek en niet gezond,
heb me gestoten en geen wond.
Ik wil niks warmes; maar ook geen fris,
nee 'k weet niet hoe het met me is.

En dan ben je te beklagen;
want je zit met 'n handvol vragen
en je hoort dan van de hele vriendschaar:
wat 'n mafkees wat 'n slome duikelaar,

Ik zweer bij zee en bij woestijn.
'k Hou van groot; maar ook van klein
Ik waak veel; maar ik slaap ook graag.
Ik gok, terwijl 'k m'n geld niet waag.
Ik wou het liefst weer twintig zijn;
maar vind wat ouder ook best fijn.

Ik wil ontzettend graag op reis;
maar ik blijf thuis tot elke prijs.
Ik heb 'n hekel aan 'n hond.
toch rent er hier 'n meute rond.
Ik heb wat tegen alcohol;
maar 'k giet me elke avond vol.

Ik hou van vers en ingeblikt.
'k Ben overal, nergens voor geschikt.
Hou van gebrek en overdaad
ging naar 'n arts, ten einde raad.
Die heeft 'ns wijs naar mij geknikt,
zei: beste vent je bent getikt.