

## Geschenk van de wind

Ruud van der Heijden

Dit deuntje kwam mij tegen,  
gedragen door de wind,  
voor mij nooit ongelegen,  
als ik zo'n liedje vind .  
Zo'n vrolijk diedelwijsje,  
komt zelden aangewaaid  
en voor zo'n vriendenprijsje,  
zijn ze niet dik gezaaid.

Zo'n liedje stemt je happy, maakt je blij,  
z'n klank brengt leven in de brouwerij,  
het maakt je leven aangener, even geen gedonderjaag,  
je denkt heel even niet aan morgen, enkel aan vandaag.

Het is een buitenkansje,  
geen wijsheid maar geluk,  
goed voor een rondedansje,  
zo'n fris spektakelstuk.  
Zo'n iets is willekeurig,  
dat komt geen tweede keer,  
en ben je sikkeneurig,  
straks ben je het niet meer.