

Erfenis

Ruud van der Heijden

Je bent wat je leert en je bent wat je weet,
 je bent wat je na wilt gaan streven.
 Je bent wat je drinkt en je bent wat je eet,
 product van je wijze van leven.
 Het hangt heel vaak af van de portie geluk,
 die Vrouwe Fortuin jou zal gunnen,
 maar ben je 'n vrouw of 'n man uit één stuk,
 dan zul je veel zelf kunnen runnen.

Je wordt op stap gestuurd met 'n collectie genen,
 Je kreeg ze gratis en voor niks van je geslacht.
 Je heel bestaan dat kun je aan dat spul ontlene,
 ze zijn je stijl, je denkpatroon, je levenskracht.

Het is 'n gok wat jij van Pa hebt meegekregen,
 of waar jou moeder jou mee opgezadeld heeft.
 Het helpt je niet al sputter je ook telkens tegen,
 al spring je hoog, al spring je laag, je wordt geleefd.

De ene mens is voor 't stom geluk geboren,
 die fladdert als 'n vlinder door de dagen heen.
 De ander heeft al bij 't begin de strijd verloren,
 die houdt zich niet, of nauwelijks, maar op de been.