

Eerste keer

Ruud van der Heijden

**Wat was het mooi, wat was het puur, die eerste keer,
zo'n eerste kusje, heel onhandig, beetje braaf.
Zo'n avontuur vergeet je niet die komt nooit meer,
met je gevoel wist je geen raad, maar 't was wel gaaf.
Je hield je stil, want ieder woord, was er een te veel,
het was zo mooi dat het je de adem haast benam.
en alles leek 'n vage droom, ietwat onecht en niet reëel,
je kon haast niet verklaren wat je overkwam.**

Het leven zit vol eerste keren,
't eerste boertje, de eerste knuffel, de eerste prik
Je eerste hapje, je eerste stapje,
je eerste schram, je eerste pijn,
je eerste dag naar buiten in de zonneschijn.

Het leven kent veel eerste malen,
je eerste proefwerk, je eerste puistjes, je eerste baan,
de eerste schooldag, de eerste schoolslag,
je eerste fiets, je eerste Ford,
je allereerste gipsverband op wintersport.

