

# Duizend liedjes

Ruud van der Heijden



Duizend liedjes zong ik al  
Hoeveel ik nog zingen zal  
weet ik niet ik hoef het niet te weten  
'kZing m'n hele leven lang  
en ik zing zolang ik kan  
alle tijd die mij is toegemeten  
Waar ik kan en waar ik mag  
zing ik liedjes met 'n lach;  
maar ook wel 'ns eentje om te huilen  
Ik heb op mijn repertoire  
duizend deuntjes kant en klaar  
Dubbele die wil ik heel graag ruilen

Nooit denk ik aan stoppen; want  
'kben van huis uit muzikant  
Kwinkeleren is m'n lust en leven  
Waar 'n ander sport en sprint  
bekers en medailles wint  
word ik door accoorden voortgedreven  
En hou ik het voor gezien  
op het allerlaatst misschien  
hou ik in de hemel 'n auditie  
waar de bel van Petrus poort  
completeert het slotaccoord  
van m'n allerlaatste compositie

's Morgens vroeg en 's avonds laat  
zing ik in en uit de maat  
liedjes die 'n iedereen wil horen  
Hits en Schlagers , cabaret  
soms dan lig ik 'n m'n bed  
nog de burenen in hun slaap te storen  
Liefdes-, lof- en levenslied  
Met m'n mond dicht leef ik niet  
Vang ik aan dan ben ik niet te stuiten  
Zo zing ik m'n leven lang  
Spotlied, schimplied, strijdgezang  
zing ik niet dan zal ik het wel fluiten