

# Draai

Ruud van der Heijden



'k Kon m'n draai niet vinden  
ook al zocht ik elke dag  
'k Vroeg het al m'n vrinden;  
maar geen mens wist waar ie lag.  
Toch zou hoop gaan gloren  
Pieternel, 'n pienter wicht  
hielp 'm op te sporen  
en nou weet ik waar ie ligt.

Ik ben m'n hele leven lang naar m'n draai op zoek  
Ik zocht in Vught en Vogelzang en in de Achterhoek.  
'k Liep de benen uit m'n lijf, 't leek 'n continubedrijf.  
Ik kreeg, is dat niet curieus, overal de deksel op m'n neus.

Je denkt: zo'n draai die heb je zo, in 'n mum van tijd.  
Je hoopt: die krijg ik wel cadeau, bij gelegenheid.  
Waar ik vroeg of waar ik keek, zelfs niet een die er op leek.  
Nooit kreeg ik m'n draai in 't oog en dat zit me toch behoorlijk hoog.