

Door van de pastoor

Ruud van der Heijden



**Ja ik ben Door van de pastoor. De pastorie is mijn enclave.
En ik zorg voor meneer pastoor z'n hele hebben en z'n have.
En was er geen pastoor z'n Door was er ook geen meneer pastoor.**

'sMorgens al bij vijyen dan sta ik paraat.
Zonder overdrijven: nooit ben ik te laat.
Want 'n pastoorsmeid die is pront van 'smorgens tot de avondstond.
M'n hobby potverdrie dat is m'n pastorie..

Heel de dag dan hangen mensen aan de bel.
'kWeet ze op te vangen. help ze goed en snel.
Slager en slijter colporteur die gaan tevreden van m'n deur.
M'n hobby potverdrie dat is m'n pastorie..

'kHou van de soutane ieder knoopje bij,
fix de halfvergane. let op z'n kledij.
Ook het kazuifel, de bonnet worden behandeld strijk en zet.
M'n hobby potverdrie. dat is m'n pastorie..

Ik ontvang de gasten. vang ze vaardig op.
Burgemeester. deken. zelfs de aartsbisschop
zijn wat je noemt hier kind aan huis, weten de weg naar mijn fornuis
M'n hobby potverdrie. dat is m'n pastorie.

En staat er 'n boer met biefstuk op de stoep;
of wat varkenspoten voor de erwtensoepe,
dan prijs ik zijn gemeenschapszin en hem meteen de hemel in.
M'n hobby potverdrie, dat is m'n pastorie

In de avonduren ook dan ben ik daar.
Zorg ik voor z'n sloffen en voor z'n sigaar.
Ik zet z'n portje bij z'n stoel, geniet van z'n tevreden blik.
M'n hobby potverdrie, dat is m'n pastorie..