

Dominee

Ruud van der Heijden



Als ik met kouten m'n kost moest verdienen, dan was het ar - re - moe troef die me hoort
Als ik als ven - ter m'n waren moest slijen, kwamer geen brood op de plank. Heel vaak zou
Als ik met woorden 'n vrouwtje moest boeien, bleef ik voorgoed vrij - ge - zel. Want ik zou



praten be - gint al te grienen; want het is meer dandroef. Er is dus aan mij niet 'n
ik op 'n houtje moeten bij - ten stond steeds rood op de bank. Ik stond met m'n mond vol met
stott'rend m'n kansen ver - knoeien, praten brengt kommer en kwel. Ik struikel door zin - nen en



do - minee ver - spild, als men mij laat spreken, dan sla ik op tilt. Dus als ik iets uit wil
tan - den met - een en ie - der - een liep met 'n boog om me heen.
strandt op elk woord. Ik voel me 'n stumper op het slap - pe koord.



leg - gen dan doe ik dat in 'n lied ik zing wat ik heb te zeggen en



zingend dankrijg ik kre - diet Al zee - 'vrend verkoop ik slechts onzin mijn lie - velings -



taal is mu - ziek ik dien, al wie met me wil praten met kwint en met kwart van re - pliek