

# Brandewijn en boerenjongens

Ruud van der Heijden

new

Ik hoorde via via: Martinus en Maria  
zijn heel de dag zo teut als 'n kanon.  
Ze stoken zelfhun drankje en zitten op hun bankje  
te zingen en hij speelt accordeon.  
Het zijn twee brave borsten die niet zo gauw verdorsten.  
Hun kelderplanken staan vol geestrijk vocht.  
Waarvan zij bei' genieten ze gieten en ze gieten.  
De kelder wordt door hen frequent bezocht.

## **Brandewijn en boerenjongens, van de stokers uit Schiedam. 'tGlijdt zo makkelijk naar binnen, beter dan 'n boterham.**

Ze vinden dat ze boftèn, ze hebben het getroffen;  
want vroeger moesten ze naar het café.  
Nu zijn het hobbyisten, jeneverspecialisten,  
de jajem drinken ze als kouwe thee.  
Ad fundum is hun leuze, je ziet het aan hun neuzen,  
die zijn zo kleurrijk als de regenboog.  
Ze proosten en ze proeven en heel de dag vertoeven  
ze in god Bacchus hemel, hemelhoog.

Komt iemand aangelopen, die slivovitsj wil kopen,  
dan vloeken zij de arme kerel stijf  
en roepen met z'n beiden: de drank die moet je mijden,  
't is de pest in iemand anders lijf.  
Na weer 'n bel of zeven dan voelen zij zich zweven,  
dus nemen ze er nog eentje tot besluit.  
Ze drinken huppelwater en vrezen zelfs geen kater,  
die jagen ze met schnaps de deur weer uit.