

Blut

Ruud van der Heijden

Dit kleine liedje zing ik om te prijzen,
 te danken voor hetgeen het lot me gaf,
 dat kans zag mij de goeie weg te wijzen,
 geregeld was het op het kantje af.
 Al was het levenspad 'n beetje nukkig
 de hulp kwam steeds op het juiste moment.

**Ik was arm maar zielsgelukkig,
 blut maar geweldig content.**

Je zag me vaak op onbetreden paden,
 het was wel eens een dubbeltje op z'n kant.
 ik liet me af en toe ten goede raden,
 maar meermaals liep het hevig uit de hand.
 Ik zong m'n liedjes en speelde ze krukkig
 en meestal niet zoals het was gepland.

**Ik was arm maar zielsgelukkig,
 blut maar geweldig content.**

Veelvuldig was ik op 'n vreemde kruising,
 de weg daar om de haverklap weer kwijt.
 'n Stem die zorgde dan dat ik naar huis ging
 en was ik thuis ook. in minder dan geen tijd
 Al was het lot zo nou en dan wat nukkig,
 de goed getimede hulp was ongekend.

**Ik was arm maar zielsgelukkig,
 blut maar geweldig content.**

