

Bezoek

Ruud van der Heijden



Bezoek is altijd welkom, bezoek staat ons wel aan.
Al is het niet bij 't komen dan is het bij het gaan.
Wij staan met open armen, de koffiekkan die fluit.
Wij zwaaien bij het afscheid de club weer vrolijk uit.

De deur staat altijd open, ja dat is onze aard.
Het licht blijfi altijd branden en dikwijls ook de haard.
Gastvrijheid is de leuze voor Jan en alleman.
Het lijkt bij ons 'n huishouwen van Steen zo nou en dan.

Daar heb je Truitje weer en Saar uit Slikkerveen.
Daar rinkelde de bel, oh dat is tante Nel.
Wie staat daar op de stoep? Is dat niet ome Joep?
Die kan er ook flog bij; want wij zijn zot allebei.

En als de avond vordert dan vordert ook de pret
We schenken 'n cognacje, 'n pus of cola met.
De maan staat al te wachten, hij weet wat er passeert:
Straks valt de bubs weer buiten, vakkundig doorgesmeerd.

Daar zwabbert Truitje weer en Saar uit Slikkerveen
gevolgd door tante Nel met zwalkend onderstel.
Wie valt daar van de stoep? O dat is ome Joep.
Wij staan er nuchter bij. Wij zijn niet zot, geen van bei'