

Anneke Ruud van der Heijden

Al jaren ken ik Anneke en Anneke kent mij.  
 Ik ben al jaren lang verliefd en vraag haar telkens: asjeblieft,  
 wil jij met mij het bootje in, dan steken we van wal,  
 dan kijkt ze mij heel vriendelijk aan en laat mij dan voor joker staan.

Anneke, Anneke, Anneke, denk jij eens aan jou manneke.  
 Ik sta van kwart voor achten,  
 verkleumd op jou te wachten in de kou.  
 Anneke, Anneke, Anneke, speel nou geen spel met mij,  
 Anneke, Anneke, Anneke, kom gauw en maak me blij

Als zij in haar chique ponneke, met mij de hort op gaat,  
 dan gaat mijn hart van rikketik, zo abnormaal verliefd ben ik.  
 Ik stotter dan: scha-scha- schatje, 'tis tijd nu dat je trouwt.  
 Ze zegt dan met haar liefst gezicht, ik ben nog steeds niet voorgelicht.

We gaan soms met het autootje, en rijden in het rond.  
 Dan wijs ik even achter mij en zeg: daar kan nog heel wat bij,  
 als jij maar met mij trouwen wil, dan is die bank zo vol,  
 Dan zegt ze met 'n slimme smoel, ik heb niks tegen 'n lege stoel.