

Als je klein bent

Ruud van der Heijden



Als je klein bent en je hangt de hele dag aan moeders schoot
Lijkt je leven 'n compleet luilekkerland
Maar zo nou en dan als 't ook voor moeder wel 'ns welletjes wordt
komt ze in actie en dan roept ze moord en brand:

Haal je vinger uit je neus en je handen uit je zakken.
Poets je tanden, was je nek, hou onmiddellijk op met smakken.
Wil je wel eens van de koekjestrommel blijven.
Waarom moet je moeder altijd op je kijken?

Als j' op school zit en je bent zowat de hele dag van huis,
lijkt je leven ongeveer van zorgen vrij.
Maar als jij 'n keer 'n foutje durft te maken per abuis,
is de meester er wel als de kippen bij:

Waarom ben je weer zo laat, kon je niet wat eerder komen?
Hou je hersens bij de les, zit niet heel de tijd te dromen.
't Is niet de bedoeling dat je zit te pitten,
of wil jij persé 'n jaartje blijven zitten?

En dan kom je bij het leger, bij de luchtmacht of de vloot
en je dient 'n eind van huis het vaderland.
in 'n tank, gewoon te voet, 'n helikopter of 'n boot
waar je wordt gecommandeerd door de sergeant:

Voorwaarts mars en in 't gelid, noem je dat nou exerceren?
Pas markeren en geef acht, ik zal jullie 'ns dressereren.
Zo'n sergeant die leeft zich uit in mensen drillen,
zijn eerste taak is: rekruten levend villen.