

Als ik rijk was

Ruud van der Heijden

10

20

30

40

Als ik rijk was zou ik alles voor je kopen
en jij hoefde dan geen trappen meer te lopen.
Als ik rijk was kreeg je alles wat je wou,
voor mijn part het Amsterdams concertgebouw.
Als ik rijk was hoefde jij alleen te knikken,
wat je wilde zou 'k onmiddellijk voor je strikken.
Maar ik heb geen villa en geen Citroén,
daarom moet je me maar nemen zo ik ben.

Als ik rijk was huurde 'k honderd Sinterklazen,
zeven dokters die de kleinste kwaal genazen.
Als ik rijk was nou dan huurde 'k sowieso,
iedere week 'n andere bungalow.
Als ik rijk was nou dan werd je nooit meer treurig,
was je leven zonder zorgen en rooskleurig.
Maar ik hoor beslist niet bij de upper ten;
daarom moet je me maar nemen zo ik ben.

Als ik rijk was zou 'k je godgeklaagd verwennen.
'tIn de watten leggen zou geen grenzen kennen.
Als ik rijk was boekte ik 'n ruimtevlucht
en plukte ik voor jou de sterren uit de lucht.
Als ik rijk was stuurde ik uitnodigingen,
dan verkeerde jij ook in de hoogste kringen.
Ik moet zeggen dat ik geen hoge pieten ken,
daarom moet je me maar nemen zo ik ben.