

Wie het weet Ruud van er Heijden

Wie kan mij vertellen: wordt het hemel, wordt het hel,
 wat er al gebeurd is, ja dat weet ik zelf ook wel,
 Maar zo'n donkere toekomst is voor niemand vaste prik,
 al wat er gaat komen straks is klaar als koffiedik.

**Wie het weet mag het zeggen,
 kom op gooi het er maar uit,
 je mag eerst nog overleggen ,
 weet je 't niet houd dan je snuit.
 weet je't wel, laat je horen,
 maak geen moordkuil van je hart,
 of heb jij je tong verloren,
 schrijf het op dan voor mijn part.**

Is er hier 'n slimme vrouw, 'n uitgekookte man,
 die mij naaste bij mijn levenspad voorspellen kan,
 kom dan voor den dag zo'n item is me heel wat waard,
 want ik gok dan zomaar niet op het verkeerde paard.

Iedereen wil graag bemiddeld en gelukkig zijn,
 leven als een koningskind zonder 'n centje pijn,
 zelfs als't lijkt of jij voor het fortuin geboren bent,
 is het voort bestaan niet half 'n fluitje van een cent.