

We willen nog niet naar huis

Ruud van der Heijden

**We willen nog niet naar huis,
 we laten de buis de buis,
 daar kunnen we altijd nog van profiteren.
 We zullen pas huiswaarts gaan,
 bij't kukelen van de haan,
 of ook als er niks meer valt te klassieneren.**

Zo af en toe wil je er wel 'ns uit,
 'n keertje eens 'n afwisselend geluid.
 'n Beetje andere praat, geleuter in't kwadraat,
 'n heel nieuw liedje op 'n vreemde fluit.

Soms baal je van zo'n flut-TV-verhaal,
 of de beroerdigheid op het journaal.
 Je denkt: vergeet het maar, hier ben ik wel mee klaar
 en stiefelt schielijk naar je stamlokaal.

Eens in de maand, dan is mijn vrouw van slag,
 dan heeft ze niks te missen, zelfs geen lach.
 ze scheldt me uit voor oen, één ding kan ik nog doen:
 'kga naar de kroeg, ik zeg m'n vrouw gedag.