

# Voor jou

Ruud van der Heijden

Voor jou pluk ik 'n ijsbouquet,  
 van wit bevroren ruiten.  
 Voor jou wil ik graag in majeur,  
 midzomernachtdroom fluiten.  
 Voor jou bouw ik 'n wolkenbrug,  
 van slierten nevelflarden.  
 Voor jou pluk ik de hemel leeg,  
 steel sterren, bij miljarden.

**Nooit geeft men me een standbeeld, 'kwordt in geen straat vernoemd  
 en nooit worden mijn daden, op de teevee geroemd,  
 maar als jij naar me glimlacht, het enige wat telt,  
 win ik van heel de wereld, want ik voel me 'n held.**

Voor jou dans 'k op de regenboog,  
 de chachacha op klompen.  
 Voor jou leur 'k op het Binnenhof,  
 met ijzer en met lompen.  
 Voor jou beklim ik de MontBlanc,  
 desnoods van beide kanten.  
 Voor jou bevecht ik Dennis van der Geest,  
 desnoods met blote handen.