

# De vijftiger jaren

Ruud van der Heijden



Wie gaat met me terug naar de vijf - ti - ger ja - ren. De ja - ren van  
Het was niet zo slecht in de vijf - ti - ger ja - ren. 'n Le - raar die  
Er was wei - nig mis met de vijf - ti - ger ja - ren. Er wer - den geen  
Oh was het maar als in de vijf - ti - ger ja - ren. Er hoof - de geen



Ot en van Sien Om zil - ver - pa - pier voor de zwart - jes te spa - ren. De  
werd niet ge - pest Er viel op de schoolniks te mit - sen of ma - ren. Geen  
tas - sen ge - roofd. 'n En - kling maar zat te le - vi - sie te sta - ren. Veel  
slot op je fiets. Geen een liep met groe - ne of pur - pe - ren ha - ren. We



ba - by's ver - voer - de men - met ooi - e - va - ren. De pil die was nog clan - de -  
mens wist wat key - boards of drugs - dea - lers wa - ren. Er raak - te haast nie - mand ge -  
men - sen ver - toef - den rond - om de al - ta - ren: want er werd nog vol - op ge -  
za - gengen nich - ten en geen vrienden - pa - ren van fi - les ook nauw - lijks of



stien De ja - ren vijf - tig lij - ken nu 'n grijs ver - le - den Die ja - ren  
stresst loofd.  
niets.



vijf - tig zijn ge - schie - de - nis voort - aan Maar ook al holt de tijd ge -



staagmet reu - zen - schre - den, we blij - ven graag toch bij die goe - de ja - ren staan.