

Vertrouwen

Ruud van der Heijden

Je moet niet alles geloven,
 wat iedereen tegen je zegt,
 je raakt er van ondersteboven,
 en vaak komt er niets van terecht.
 Neem alles wat je hoort beweren,
 gerust met een korreltje zout,
 de toekomst die zal het je leren:
 al blinkt het, is het nog geen goud.

Men houdt je gouden bergen voor,
 belooft je 't paradijs,
 maar komt de punt bij 't paaltje,
 blijkt het maar 'n poedelprijs,
 De vonken uit hun sloffen,
 lopen ze alleen voor jou,
 maar zijn de baten binnen,
 dan vergeten ze je weer gauw.

De vriendschap is 'n hoeksteen,
 aan't gebouw van je bestaan,
 maar hoe vaak hebben vrienden,
 jou de das al om gedaan?
 Reclame neemt het met de
 echte waarheid niet zo nauw
 en is de koop gesloten,
 komt de aap pas uit de mouw.