

Toekomst

Ruud van der Heijden

Niemand weet wat morgen hem zal bieden,
zelfs niet iemand met 'n scherp verstand.
Wat er na vandaag zal gaan geschieden,
kun je pas vertellen naderhand.
Hoeveel plannen je vooruit zult plannen,
is en blijft toch maar 'n flipperkast.
Niets kun je al op je duimpje kennen,
plannen achteraf die staan wel vast.

We hebben van't verleden veel geleerd:
de toekomst is 'n schemerig gegeven
je beeldt jezelf in dat hoop doet leven
en wacht dan af heel doodgemoedereerd

Voorspellen blijft 'n nattevingerjob,
orakelend kun je 'n boel bedenken.
Maar wat de nieuwe morgen jou zal schenken?
wordt het nog wat of lijkt het nergens op.

Wat morgen komt is 'n apart verhaal,
daar kun je uren over blijven bomen.
Veel boeken zijn er over uitgekomen
én papier is 'n geduldig materiaal.

