

Tante Jeanne

Ruud van der Heijden



Er zijn zoveel kwalen, de tel ben ik kwijt
en voor heel veel ziekten is er ook wel respijt.
Je hebt pillen en drankjes in iedere vorm;
maar een tovermiddel dat is echt enorm:

**Dat is de remedie van ons tante Jeanne
Daar kan zelfs 'n wonderkruid niet tegen an.
Zij helpt je meteen van de brandendste pijn,
geneest alle kwalen met haar medicijn,
Het middel is simpel en zeg het maar voort:
'n vers bakje koffie en 'n vriendelijk woord,**

'k Trof laatst 'n kennis onderweg langs de straat.
Die begon te vertellen, ach je weet hoe dat gaat.
Hij had in z'n leven veel treurnis gekend.
Ik zei: ik weet uitkomst luister goed beste vent:

Je ziet weer de bloemen, hun geel rood en blauw
en hoort alle vogels, ze zingen voor jou,
geniet van de sterren, de zon en de maan;
want al je chagrijn is in rook op gegaan.