

## Struisvogel

Ruud van der Heijden

Je kunt altijd zeggen: wat gaan mij die dingen aan,  
 'k laat het hele zootje langs m'n kouwe kleren gaan.  
 'k hou me van de domme, steek m'n kop maar in het zand  
 en je houdt jezelf voor: er is niks aan de hand.  
 Waar je liever niet naar kijkt, dat zie je dan ook niet,  
 wat niet weet, dat weet haast iedereen, doet geen verdriet,  
 daarom doe maar net of plotseling je snufferd bloed,t  
 speel het spel maar mee, dan gaat het meestal goed.

**Maar er komt 'n dag ooit dat je uit je sluimer wordt gerukt,  
 dat je met je neus dan op de kale feiten wordt gedrukt.  
 Je verschuilen achter loze kreten helpt geen ene moer,  
 je daar uit te redden is een heksentoer.**

Er zijn allerhande kunstjes om te doen alsof  
 en in sprookjes vind je dan geschikte oefenstof.  
 Neem gerust de Domme August als je rolmodel,  
 ook al springen al je kameraden uit hun vel.  
 'kWeet van niks en kom van nergens wordt ook vaak gehoord,  
 ben ik soms mijn broeders hoeder is 'n toverwoord.  
 Met 'n rose bril ontgaat je heel veel narigheid  
 en wat weg is, is voltooid verleden tijd.

