

F

G7 C7

F C

G7 C G7

C C7

F C G7 C

Wat doe je in de zomer als het regent?
het water komt bij bakken uit de lucht,
de zon die heeft al dagen niet geschenen
en 't lijkt of elke vogel is gevluht.

**ga je je dan zielig zitten af te vragen:
wanneer wordt het onderhand 'n beetje droog?
Of je denkt: de lucht die zit nog vol met dagen,
elke bui die heeft z'n eigen regenboog.**

Als't hartje zomer onverwacht gaat gieten,
zo dat de rozen naar de knoppen gaan,
de bliksem serieus met scherp gaat schieten,
of boze wolken-elkaar naar't leven staan.

Wanhopig zit j' op warmer weer te wachten,
de zon laat zich al dagen niet meer zien.
God Pluvius goochelt rijkelijk met z'n krachten,
hij houdt zich aan z'n eigenwijs stramien.