

Ons Drieka

Ruud van der Heijden

Ons Drieka, da goei boerenwif ,
 de spil van 't boerenbedrijf,
 hai saomen mi Jefke de stee opgebouwd ,
 ze waoren intussen al jaoren getrouwd,
 mar 't wefke da nam naar verluid,
 zòðmar 'n gewichtig besluit,
 ze zee: lieve Jefke, 'kblè wel ouw wefke,
 mar 'k trek er allèèn 'ns op uit.

'kWil zo gér 'ns 'n klein bietje van de wirreld zien,
 want ik vuul me elken dag wir meer 'n boerentrien,
 ik ga fladderend as 'nne vlinder,
 wà wijer dan van hier tot ginder ,
 èige oðge zien toch aandere ook nog bovendien.

Ze gong in d'r intje op stap
 en vièt heur valies van de schap,
 mi pas en de pil en klèngeld in de knip
 zet Drieka heur kont ôk 'ns tegen de krib,
 zee Jefke, ik hou veul van ouw,
 maar 'k vuul me as 'n kat in 't t nauw,
 ik krijg angstcomplexen en goa wà relaxen,
 de boerin wier inins 'n mevrouw..