

Mooi meidje

Tekst: Ruud van der Heijden

Dit lied wil je toevertrouwen: ik ben van je blijven houwen,
voor altijd en immer.

Ook al heb je me verlaten, kon ik niet meer met je praten,
 ik vergeet je nimmer.

'kDenk alleen maar aan de jaren, die we saam gelukkig waren,
vrolijk en tevreden.

In die heugelijke tijden, waanden wij ons hoopvol, beiden,
in de hof van Eden.

Mooi, mooi meidje, 'kzing voor jou dit lied,
niemand is er, die m'n tranen ziet.

Mooi, mooi meidje, maatje van weleer,
aan jouw denkend, gaat m'n hart tekeer.

Jij zou in mijn leven komen, als het meisje uit mijn dromen
en m'n kameraadje.

Jij leek blij en zielstevreden, wat was plotseling de reden,
dat je zei: ik haat je.

Steeds zou jij me vergezellen, niemand kon veronderstellen
liefde zou verbleken.

Maar toch kwam het eind ten slotte, met het lot valt niet te spotten,
als de ban gaat breken.