

Mensen kijken

Ruud van der Heijden

**Wonderlijk en leerzaam kun je bezig zijn,
met het observeren van de mens.**

**‘tIs het onuitputtelijkste proefterrein:
studie van de homo sapiens.**

Mensen kijken is ’n tijdpassering,
’n ongebruik’lijke gemakelijkheid,
talloos en divers is de sortering,
elk mens is ’n curiositeit.

Groot en klein en oud en jong en middelbaar.
Dik en dun en vlug en stapsgewijs.
Soms apart en vaak krioelend door elkaar,
zoekend naar ’n eigen paradijs.

Pienter en geleerd, of dom en argeloos,
met ’n bank of met ’n krantenwijk
met 2 linkerhanden of zeer virtuoos,
ik vind geen tweede, hoe ik ook kijk.

Wondermooi, of lelijk als ’n baviaan,
intens collectief of kluizenaar,
brandweerman of fanatieke pyromaan,
twee dezelfde zien, vergeet het maar.