

# Mensen houden van mensen

Ruud van der Heijden



Zeg 'ns doeï of houdoe tegen 'n vreemde vrouw of vent  
Vraag 'ns hoe het met hen gaat ook als je hen niet kent  
Lach 'ns tegen iemand die je nooit nog hebt gezien  
ook al is't 'n vreemdeling, 'n Turk van origine  
Reik 'm eens de hand in de trein of in de bus  
Geef 'n ouwe dame die je tegenkomt 'n kus  
Ook al zijn 't vreemden, we zijn mensen met elkaar  
Is het dan zo vreemd 'n keer 'n vriendelijk gebaar

Want mensen houden van mensen  
ook al wordt het vaak ontkend  
met in hun hart de wensen  
naar 'n groet of compliment  
Want mensen kunnen niet zonder  
'ns 'n groet of vriendelijk woord  
Ze hopen dat in 'n wonder  
hun wens ooit wordt verhoord

Kijk 'ns om je henen of je daar nooit iemand ziet  
die geen uitweg weet en ook geen raad met 't verdriet  
'tIs zo'n kleine moeite en je helpt er iemand mee  
en je stelt naast anderen jezelf ook nok nog tevree  
In 'n wereld zo vol haat komt ieder gul gebaar  
goed van pas voor zowel miljonair als sukkelaar  
Eens 'n vriendelijk knikje of wat blikken van begrip  
ook al zit je elk moment niet op elkanders lip Want mensen