

Mallempolen

Ruud van der Heijden



De Lieve Heer heeft rare gasten,
in elke maat, in elke soort.
'n Groot gedeelte dat zijn kwasten
en 'n nog groter is gestoord.
Daar gaan je tenen krom van staan,
je went er op het laatst wel aan.
Maar leef jij zelf geheel normaal,
dan sta je pas echt goed voor paal.

'n Hoop jandoedels en pietlutton,
zien door de bomen niet het bos.
Bij halve gare turbotrutten,
daar zit 'n ferme steek aan los.
Onnozel is de helft zowat,
en halve zolen zijn er zat.
En leef jij zelf geheel normaal
dan sta je pas echt goed voor paal.

De imbecielen en de lijpen
met 't verstand van 'n garnaal,
die een plus een niet eens begrijpen,
ze bestaan heel royaal.
Net als de dwaze onbenul,
de oliedomme en de sul.
En leef jij zelf geheel normaal,
dan sta je pas echt goed voor paal.

Daar moet je dan mee leren leven,
al doet zo'n klojo nog zo zot.
Je moet 'm ook van jetje geven;
want anders ga je 'r aan kapot.
Je troost je maar met zelfbedrog,
'n mallempolen blijft het toch.
Want leef jij zelf geheel normaal,
dan sta je pas echt goed voor paal.