

Ik wil den boer op

Jeanne en Ruud van der Heijden

**Ik wil den boer op; ik wil den boer op,
 ja ik zuuk er m'n tròst vort op 't plattelaand.
 Ik wil den boer op; ik wil den boer op.
 In de stad; 'tis me wat,
 lupt 't allemaol ùit de haand.**

't Stratumsend da kunde krijsje
 en al die bistro's op de mert.
 Van 'n tosti val ik van m'n èige,
 gif men 'n goei burd vol mee snert,
 mì malse vette vérkesvoeten
 en 'n irluk endje boereworst
 Nee hasch, da zòù ik echt nie moeten
 'kVat wel 'n pilske veur den dorst

De stad is vol skôn propere vrouwen,
 gekapt geschminkt en elegaant,
 maar ge meugt ze allemaol van me houwen.
 gif men 'n meske van 't laand.
 Mi wangen ròd als Cox-oranje
 en haoren as 't wuivend graon
 Ze hoeft gin cocktails in Cockanje
 mì heur kan ik naor den Blauwe gaon