

# Ikke en den Onze

Ruud van der Heijden

Ik-ke en den on-ze wel-lie we-ten 't wel. We zen veur een gat niet te van-gen. Ik-ke en den on-ze, wel-lie

zen d'r 'n stel We la - ten de kop - jes niet han-gen Al wat er kan ge-beu-ren aan wel en ook aan wee, we

la - ten ons wel heuren we klas-si-ne-ren mee Want ik - ke en den on - ze wel - lie snap - pen nog-al snel en

hangen veur 't misgaat as de blik-sem aan de bel.

Ikke en den Onze, wellie weten 't wel.  
We zen veur een gat niet te vangen.  
Ikke en den Onze, wellie zen d'r 'n stel,  
we laten de köpkes nie hangen.  
Wat ooit durft gebeuren an wel en ook an wee,  
we loaten ons wel heuren, we klasineren mee.  
Want ikke en den onze, wellie snappen nogal snel.  
Wellie hangen as 't mis gaat, as de bliksem an de bel.

In de polletiek zen wellie heel bedreven  
gegarandeerd: geen mens maakt ons iet wijs.  
'tIs veul beloven en maar weinig geven,  
wat dat betreft is't net 'n hüwelijksreis. Want

Over polletiek kan niemes ons iet leren,  
van haver, kennen we Den Haag tot gort.  
We doen van alles om 't tij te keren,  
zo da ons landje wir as vruuger wordt. Want

In dit vak ,dan waaide mee, mee alle winden  
en huilde mee de wolven in het bos.  
Waor 't waait en jankt, daar zen wij twee te vinden.  
Geen zurg, wa da betreft, laot ons mar los. Want