

Ikke

Ruud van der Heijden

**Dit is het levenslied van de pedanteriken.
Ja ikke, ikke ben de beste van het land.
Want ikke, ikke zei de gek, ja ikke, ikke.
Ikke, ikke ben de mooiste en de rest is navenant.**

Kapsones is 'n kwaal waarvoor geen kruid gewassen is.
Verwaandheid is maar moeilijk te genezen
'n Blaaskaak kijkt alleen maar naar z'n eigen beeltenis.
en ziet zichzelf als gaaf en onvolprezen.
Veel beter ben je af met beide benen op de grond.
Als apen hoog gaan klimmen zie je zo hun blote kont.

Of jij nou bent geboren in't sjieke Wassenaar,
of in de Peterseliesteeg op zolder.
De ene slijt z'n leven als projectontwikkelaar,
of tussen koeieflotsen in de polder.
Maar 'n mens dat blijft 'n mens ook in het duurste apepak
en dat zal nooit veranderen ook niet met kale kak.

'n Kapper blijft 'n kapper, ook al noem je hem coiffeur.
Hij knipt en snijdt en wast en föhnt je haren.
'n leeuwentemmer noemen ze heel deftig 'n dompteur
en smoesjes heten zeikerig: commentaren.
Maar 't geeft per slot geen ene moer of het beestje Fikkie heet,
als hij maar goed kan blaffen en op tijd van wanten weet.

Als iemand meer wil lijken dan ie toch uiteindelijk is,
dan zal ie strijk en zet z'n smoelwerk stoten.
Zo'n eikel die valt door de mand en het gaat pijnlijk mis,
hij wordt uiteindelijk teruggefloten.
want ben je in je doen en laten nogal pretentius.
dan krijg je als 't ware steeds de deksel op je neus.