

# Het hele zwikkie

Ruud van der Heijden



In de eer-ste klas zat ik als heelklein man- nek e Naast 'n meis-je dat nog  
Na m'n school-tijd trof ik heel wat mooi-e mei- -den waar ik min of meer m'n  
'kHeb zo'n beet-je heel de we-reld rond-ge - trok - ken Al - ler - we-gen trof ik



klei-ner was dan ik Ze was lou-ter, lief en leuk en heet-te Sjanne-ke  
blik op hield ge-richt. Die ook uit-ge-breid hun aan-dacht aan mij wijd - -den  
schat-jes bij de vleet en door me-nig lief heb ik me la - ten lok - ken



Als ze lach-te zag je't zon-licht in haar blik In de twee-de klas zat  
Een voor een hield ik ze kritisch tegen 't licht. Maar geen een was er met  
'kHeb aan hen roy - aal ge - ne-gen-heid be-steed. Maar al was er heel wat



ze niet meer naast mij Na de der - de liep ze me ge-woonvoor-  
juist dat beet - je Schwung Zo - als Sjan-ne-ke uit de twee - de klas van  
fraais van de par - tij Zo - als Sjan - ne - ke was er niet eent - je



bij lk geef je met ple-zier het he - le zwikkie het he - le  
toen  
bij



za - kie voor 'n kna-kie voor 'n prik-kie lk geef je graag de he - le



ben-de, heel de boel voor 'n kus-je van die kos-te - lij - ke troel Midden op m'n smoel