

Haar	Ruud van der Heijden
------	----------------------

'n Vrolijk vrouwspersoon uit Rhenen,  
 die had haast nooit haar benen bloot.  
 Had zwarte haren op haar benen  
 en daarvoor schaamde zij zich dood.  
 Er kon geen sprake zijn van scheren;  
 want haar dat groeit dan als 'n gek.  
 Wat 'n versiering is bij heren,  
 dat is bij dames 'n gebrek.

**Haren op je benen, wat doe je d'r aan.  
 Je kunt er als vrouw niet mee uit dansen gaan.  
 Haren op je hoofd, ja dat is heel normaal;  
 maar met haar op je benen, sta jij mooi voor paal.**

Om niet te veel in't oog te lopen  
 en niet zo erg voor paal te staan,  
 besloot ze maar om zak te lopen  
 en zo besloten, zo gedaan.  
 Ze is nu vlugger dan veel hazen,  
 ze wordt het huppelen nooit moe  
 en heeft, het zal u niet verbazen,  
 verkering met 'n kangoeroe.