

Gribus

Ruud van der Heijden

The musical score is for the song 'Gribus' by Ruud van der Heijden. It is written in G major (one sharp) and 4/4 time. The score consists of six staves of music. The first staff starts with a G chord, followed by an A7 chord. The second staff starts with a D7 chord and ends with a G chord. The third staff starts with an A7 chord. The fourth staff starts with a D7 chord and ends with a G chord. The fifth staff starts with an A7 chord, followed by a D7 chord, and ends with a G chord. The sixth staff starts with a G7 chord, followed by a C chord, an A7 chord, a D7 chord, and ends with a G chord. The music is primarily composed of eighth and sixteenth notes, with some quarter notes and rests.

Etalages vol met spullen; maar totaal geen klanten.
 Zeker zeven ziekenhuizen, zonder ledikanten.
 Vier en twintig kroegen; maar geen een met Dommelsch bier.
 Prachtige wc's, dat wel, maar geen toilet papier.
 Stoelen zonder leuning en tafels zonder poten.
 Kerken en kapellen zat; maar allemaal gesloten.
 In de cafetaria's alleen maar frikadel.
 Massa's mooie meiden maar niet eentje vrijgezel.

**Wat 'n gat, wat 'n gat, wat 'n achterbuurt is dat
 Alles loopt er rond voor spek en bonen
 In zo'n buurt, zo'n gehucht lopen ze de deur niet plat
 Wie zou in zo'n gribus willen wonen?**

Messen waar je nog geen pakje boter mee kon snijden
 Vrouwen die alleen maar zondagsmorgens sokken breiden.
 Dertien autowrakken; maar geen eentje met 'n deuk.
 Twee en twintig dikke muggenbulten zonder jeuk.
 Sinterklazen bij de vleet; maar zonder boterletters.
 Zeventien fanfares; maar geen eentje met trompetters.
 Regen en geen wolken; veertig graden zonder zon.
 Vijf en tachtig dameskappers zonder kapsalon.

Koekoeksklokken zonder koekoek en maar ene wijzer
 Koetsen zonder burries, waarvoor paarden zonder ijzer.
 Scheidsrechters bij bosjes maar geen ene met 'n fluit.
 Alle auto's die je zag die reden achteruit.
 Op het veld 'n boer die met 'n nijlpaard liep te ploegen
 'n Trottoir vol bedelaars die om geen aalmoes vroegen
 Negen olifanten; maar geen eentje met 'n slurf
 Zeven brandweermannen; maar geen enkele met durf