



Papa en ma ezel, die hadden 'n zoon,
 die sloeg als tamboer op de trommel, zo schoon.
 En was er 'n feest riep men: ezeltje kom,
 Dan tromde hij lustig van: dom di di dom,
 dom di di dom, dom di di dom,
 dan tromde hij lustig van dom di di dom.

Bij al wat hij trommelde kwam men gerend.
 zo maakte hij alles in het land bekend.
 En was er 'n kermis, dan nam hij z'n trom
 en roffelde lustig van: dom di di dom.
 dom di di dom, dom di di dom,
 en roffelde lustig van dom di di dom.

Hij trommelde overal waar men hem vroeg.
 In tempels en kerken maar ook in de kroeg.
 En was 't voor gesloten, ging hij achterom
 daar tikten z'n stokken van: dom di di dom.
 dom di di dom, dom di di dom,
 daar tikten z'n stokken van dom di di dom.

En ook op 'n bruiloftfeest was hij erbij.
 Hij speelde daar zonder pardon z'n partij.
 De bruid liet ie dansen met de bruidegom.
 Hij drumde de bruidsmars, van dom di di dom.
 dom di di dom, dom di di dom,
 Hij drumde de bruidsmars van dom di di dom.

En zo werd de ezel tenslotte soldaat.
 Hij ging naar het front en sloeg nooit uit de maat.
 Hij viel op het slagveld en kwam nooit weerom.
 En ieder riep: ezeltje: dom di di dom.
 dom di di dom, dom di di dom,
 En ieder riep: ezeltje: dom di di dom.