

Dolfijnen

Ruud van der Heijden



Zijn er nog dolfijnen over acht en tachtig jaar?
of zit in de dierentuin 'n enig exemplaar,
naast de laatst overgebleven koningsadelaar,
waar er nooit geen nieuwe meer van komen?
Zijn de potvis en het damhert en de chimpansee,
uitgestorven en nog slechts te zien op de teevee?
Kunnen onze kinderen dan nog zwemmen in de zee?
Komt er nog wel bloesem aan de bomen?

Of is moeder Aarde door beton en steen bedekt,
waar geen plaats voor dieren is, laat staan voor 'n insect,
waar cultuur taboe is, digitaal het intellect,
streng gedirigeerd door economen.
Waar 'n bloem 'n ding is en geen wonder der natuur,
rust en ruimte schaars zijn en daarom zo peperduur,
Heel 't bestaan verordend is van uur tot uur tot uur ,
er geen interesse is voor dromen.

Zijn er dan nog wolken, is de hemel wel 'ns blauw?
Zwemmen er nog vissen in de beken net als nou,
ligt er op de blaren nog wel ooit 'n druppel dauw,
zie je ergens nog 'n zwaluw zweven?
Of joeg de beschaving alle vlinders op de vlucht,
zitten er alleen nog slechte stoffen in de lucht,
blijven alle planten alle bloemen onbevruucht
en wordt dat 't eind van alle leven?