

Boemsadeesie

Ruud van der Heijden



De liefde is vanaf de schepping 't mooiste hier op aard
'n Eigen huis en haard dat is ons alles waard
Maar soms dan wordt het je te veel, de vrijheidsklok die luidt
Je neemt dan je besluit en trekt er even tussenuit

De mens leeft niet van brood alleen; maar bouwt ook graag 'n feesie
'n Beetje boemsadeesie ja dat is de aard van't beesie
Het leven is plezier en pijn, soms blij en soms wat banger,
'tgeeft stof tot zingen vooralsnog voor elke liedjeszanger

Je werkt je hele leven voor 'n armelijk pensioen
Voor 'n sikkepitje poen, daar moet je veel voor doen
Maar soms dan wil je wel 'ns wat en spring je uit de band
Dan loopt het uit de hand met traantjes en met trammelant

Je doet je hele leven wat er van je wordt verwacht
Je uit geen enk'le klacht, je ploetert en je lacht
Totdat er op 'n dag bij jou 'n lichtje branden gaat
Je ondanks goeie raad de wal opstormt in feestornaat