

Betlehem

Ruud van der Heijden

new

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Hoog in de lucht daar staat 'n ster. Hij lijkt dichtbij is toch zo ver
't's of die ster ons zeggen wil. Zwijg toch 'ns even stil
en luister wat men zeggen zal. In 'n gindse weide in 'n stal
Daar blootgesteld aan weer en wind, ligt het zo langverwachte kind
Al eeuwen werd van hem verteld, z'n komst allang voorspeld

Samen zullen wij aanbidden 't Kindje in het bakske stro
Kwam als redder in ons midden. Zing in dulce jubilo

De herders hoorden het geluid van engelen met trom en sluit
Ze zongen: luister 'tis geschied of je't geloofd of niet
De zoon van God kwam naar benee en bracht de vrede met zich mee
Dus ga op weg naar Betlehem Daar ligt het kind, daar vind je hem
in doeken op 'n handvol hooi 'n wonder; wondermooi

Samen etc.

Er was alleen die schapenschuur 'n herberg was voor hen te duur
'n Voerbak was z'n wiegebed door Josef klaargezet
'n Os, 'n ezel, enkel zij zagen het wonder van nabij
De ezel snoof al wat ie kon en ook de os was warmtebron
Maar't kindje zonder huis of haard bracht warmte hier op aard..