

Alfabet

Ruud van der Heijden

new

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

A is van adem die veel kan beslissen en 'tis de appel van het paradijs.
B is van bio, dat kun je niet missen en ons bestaan is daarvan het bewijs.
C is de chaos, zo lijkt al het leven en't zijn de cellen waaruit we bestaan.
D is van dood- je was liever gebleven-, dicht gaat je boek, het is met je gedaan.

E is van eten, daar kun je niet buiten: erwtensoep, eieren; Engelse thee.
F is van feesten en ook flierefluiten en van familie, daar zit je vaak mee.
G is gezondheid, dat kun je niet kopen, 'tIs 'n geluk als je weinig mankeert.
H is van hulp waar je maar op moet hopen, als je halfdood bent, of je hoed staat verkeerd.

I: idealen die je tracht te bewaren en ook van iets, dat is beter dan niets.
J is van jeugd- duurt maar enkele jaren- en ook van joyriding, slechts voor de Blitz.
K is van kansen, waar jij op moet wachten en van kaduuk en dan is het kapot.
L is de levensstijl waar j'op moet achten en ook van licht en van lucht en van lot.

M is van moeders en van hun methoden en ook van morgen- 'tbegin van de dag-
N is van namaak en dat is verboden en ook van nevel na 'n drinkgelag.
O is van ouders die ons kleedden en schoeiden en ook van ogenblik en oliebol.
P is van pap waar we groter mee groeiden, ook van principe en van protocol.

Q is van quota en quitte en quinine, quibus en quasi en van quantiteit.
R is van ras en van rap en routine, van radicaal en van rechtschapenheid.
S is van school en van schrift en studeren en ook van spijbelen en speelkwartier.
T is van trouwen en toekomst trotseren, ook van tekeergaan en van tierelier.

U is van uren, urgent, uitbetalen en van uitbundig, uniek, uniform.
V is van vakkbond, vergaderlokalen, Vaderland, vallen en vader en vorm.
W is van wachten waar ik nooit aan wende. water en wegen en van woningbouw.
X staat voor tien en ook voor't onbekende en voor Xantippe 'n kring van 'n vrouw.

Y is van yoga- dat kan jou genezen- en ook van yes- dat is zeker als wat-
Z is van zeveraars en zenuwpezen, zulke die lopen er zonder meer zat.
't Lied van het lief en 't leed in het leven, netjes geordend in het alfabet.
'tWel en het wee wat 't leven kan geven, vrij overzichtelijk van a tot zet.