

Abraham

Ruud van der Heijden

Musical score for the song 'Abraham' by Ruud van der Heijden. The score is written in 4/4 time and consists of three staves of music. The first staff has a key signature of one flat (Bb) and a time signature of 4/4. The second and third staves continue the melody. Chords are indicated above the notes: F, Bb, F, Bb, F, C, G7, C7, F, C7, F, D7, Gm, C7, F, D7, GmC7, F.

Als je haar begint te grijzen en het grut je na gaat wijzen,
moet er al 'n beetje water bij de wijn.
Jij hoort met je vijftig jaren, mooi al bij de middelbaren,
ook al denk je nog 'n jongeling te zijn.
Je krijgt korting op de trein en op de tram,
na je rendez-vous met vader Abraham.

**Want als je Abraham gezien hebt is de beste bout er af.
En het rennen van zo-even wordt voortaan 'n sukkeldraf.
Als je vijftig bent geworden ben je uitgeteld, passé.
Ook al zou je anders willen je telt eigenlijk niet meer mee.**

Al je spieren protesteren, er gaat aardig wat mankeren
en de rimpels tel je voortaan per dozijn.
Je heb lang niet meer dat felle en die loop van 'n gazelle;
en je krijgt ook veel meer moeite met de lijn.
Nu nog heet het dat je torso is gewelfd
zeker als je 'm onder 'n maatkostuum bedelft. Refrein:

Hoe je vrienden allemaal heten ga je langzaam aan vergeten,
soms dan zie je nog 'n vaag bekend gezicht.
Want al niet mee om te onthouden, voor zo'n vijftig jaren ouwe,
vijftig jaren is 'n gruwelijk gewicht.
Ook al loop je voor de buitenwacht nog recht,
toch heb jij je hoofd al in de schoot gelegd. Refrein:

Zoveel worden er geen honderd, hier en daar een uitgezonderd;
dus je hebt de helft van je tegoed gehad
en je moet je alle dagen, langzaam aan toch af gaan vragen:
Ben ik nog niet aan m'n eindstation zowat?
ook al denk je wel: de koek die kan niet op
op 'n dag dan zegt ook jouw machientje: stop.

Maar.....ondanks alle spookverhalen over mogelijke kwalen
gloort er aan de einder toch 'n sprankje hoop.
Want we maken korte metten, met deze rotcoupletten,
ook na vijftig is er nog volop te koop.
Trek je daarom van dit jammerlied niks aan;
je hebt zeker nog zo'n vijftig jaar te gaan.

**Ja, als je Abraham gezien hebt, heb je nog 'n hoop te goed.
Heel veel mooie blijde dagen, meer dan je wellicht vermoedt.
Als je vijftig bent geworden kun je nog veel jaren mee.
Ondanks al die spookverhalen ben je lang nog niet passé.**