

Gedeelde vreugd **Ruud van der Heijden**

Laten wij 'n liedje zingen,
 zomaar voor de aardigheid,
 enkel over blije dingen
 en geen over narigheid
 Blije wijsjes laten horen
 waarvan iedereen straks zegt:
 zoiets kan me wel bekoren,
 ja dit raakt me regelrecht.

Over bijtjes, over bloemen,
 mensen die gelukkig zijn.
 Enkel leuke dingen roemen
 rozengeur en maneschijn.
 Niet over calamiteiten,
 blunders in de politiek,
 strafrechtelijke feiten,
 overdreven erotiek.

**Vreugde, vriendschap, vrede,
 gedeelde vreugde is dubbele vreugd.
 Leutig, lustig, lollig
 en hoe meer zielen, hoe meer verheugd.
 Kom we gaan alleen bezingen,
 iets waarvan je happy wordt,
 waarvan iedereen gaat swingen
 en zich in 't volksfeest stort.
 vrolijk, monter, dartzel,
 'n beetje blijheid doet iedereen deugd.**