

De ouden van dagen

Ruud van der Heijden



*'n Poosje geleden, niet eens zo erg lang
toen was je met vijftig versleten
Je had toen geen tijd voor Wein, Weib und Gesang
Dat kon je na veertig vergeten
Nu ga je met zestig zowat met pensioen
en hoeft dan geen fluit meer te doen*

*De ouwen van dagen die lijken niet oud
Ze tennissen, fietsen, niets wat hen weerhoudt
Ze vullen hun magen met lekkere dingen
en vullen hun dagen met spelen en zingen
met springen en dansen, met sport en met spel
Ze zijn niet zo piep meer; maar lijken het wel*

*De oudjes van toen hadden geen A.O.W.
Zij hielden het hoofd boven water
met aarpels van't land en 'n handjevol vee
en 'n sok met wat centen voor later
Nu ziet men het leven door 'n rose bril
en doet nu precies wat men wil*

*Toen had je gezinnen van twaalf of meer
waarvan je de honger moest stillen
Net spreuwen zo gingen die koters te keer
en moeder maar aardappels schillen
Nu zie je geen soepketel op het fornuis;
maar tafeltje dekje aan huis*